

Te 's-Hertogenbosch in het Grootzieken-
gasthuis, waarin hij zijn leven voor
anderen ten dienste stelde,
overleed op 31 juli 1968

PAUL FRANÇOIS MARIE KARTHAUS

echtgenoot van

Louise Marie Henriette Majoie

Hij werd geboren te Buitenzorg (Java),
op 12 maart 1906.

Heer God, ondanks onze droefheid bij
het heengaan van deze zo beminnelijke
man, zorgzame vader en steeds klaar-
staande vriend, willen wij U toch danken
voor het beeld van Uw goedheid, dat wij
ontvangen hebben door zijn eenvoudig
en blijmoedig leven met en voor ons.

Zijn diep geloof sterkte ons zo dikwijls,
toen hij nog bij ons was.

Geef ons, Heer, nu eenzelfde geloof om
volgens zijn voorbeeld ons eigen leven
open te stellen voor eenieder, die een
beroep op ons doet. Want zo alleen,
Heer, getuigen wij dat hij ons zo dierbaar
was en houden wij zijn nagedachtenis bij
ons levend.