

In dierbare herinnering aan  
**JO MEIJER-KARVINK**

echtgenote van

**BERTUS MEIJER.**

Zij werd geboren te Enschede op  
7 juni 1935 en overleed plotseling op  
9 april 1989.



Zij was een vrouw en moeder die zich met inzet van haar hele persoon gegeven heeft aan allen die haar zo lief waren: haar man, moeder, kinderen en kleinkinderen.

Alles had ze voor hen over.  
Zelf stelde ze zich op de laatste plaats.

Maar ook voor vele anderen binnen en buiten de familie: altijd bezig en klaarstaand voor wie ze maar helpen kon; huiselijk en het liefst optrekend met wie haar het meest nabij waren.

Allen die haar goed gekend hebben, zullen bij het horen van haar overlijden gezegd hebben: *"Wij hebben in haar een vrouw verloren, die in alle eerlijkheid en oprechtheid, altijd klaar stond om te helpen"*.

Blijmoedig is zij haar levensweg gegaan en daarom was ze een vriendin voor velen.

Mam had een onuitputtelijke energiebron en deed alles met 'n vrolijke en optimistische blik op het leven. Met name de kleinkinderen, Charien en Mart waren voor haar, naast Pap en de kinderen, *alles!*

De leegte die Mam achterlaat is niet met woorden uit te drukken.

Dankbaar zijn wij voor de dierbare herinneringen aan haar.

---

Voor uw blijken van deelneming na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en dochter, zeggen wij U hartelijk dank.

A. G. MEIJER  
Kinderen en kleinkinderen