

Ter gedachtenis aan

Aaldrik Kaspers

echtgenoot van Johanna Kamphuis
geboren 5 juni 1920 te Emmen, overle-
den 3 april 1971, begraven op het R.K.
kerkhof te Enschede 6 april 1971.

Door zijn lichamelijke kwaal droeg hij
een zwaar kruis. Hoe moeilijk te ver-
werken dit voor hem was, kunnen wij
nauwelijks beseffen. Maar hij had een
grote liefde voor zijn vrouw en kin-
deren.

Christus zegt in het Evangelie: „Hem
die veel heeft liefgehad, wordt veel
vergeven”. Daarom kunnen wij vol ver-
trouwen bidden, dat de Heer van leven
en dood in zijn oneindige barmhartig-
heid hem zijn menselijke fouten moge
vergeven en hem thans de blijvende
vrede moge schenken.

Heer geef hem de eeuwige rust en het
eeuwige licht verlichte hem, dat hij
moge rusten in vrede.

Uit dankbaarheid voor u medeleven en ter
gedachtenis aan hem.