



Ter herinnering aan
Adriana Maria van Kastel
weduwe van
Herman Petrus Aloysius Prieshof

Zij werd geboren op 28 maart 1906 te Breda en overleed, gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving, op 25 januari 1992 in het ziekenhuis te Enschede. De H. Eucharistie bij haar uitvaart werd gevierd op 31 januari in de Goede Herderkerk te Enschede, waarna de crematie volgde te Usselo.

Vanuit de stad Breda is zij na het overlijden van haar vader, samen met haar moeder en zusters, verhuisd naar de stad Enschede: een grote overgang, ook in haar persoonlijk leven en werken. Eerst vond zij nog een baan op een kantoor, maar al spoedig is zij gaan werken in de filiaals van Jamin. Toen haar zus, die met Herman Prieshof getrouwd was en moeder van 3 kinderen was, kwam te overlijden, heeft zij de zorg voor dat gezin na het huwelijk met haar zwager op zich genomen. Op dit reeds voltooide gezin heeft zij door haar dominerende persoonlijkheid een heel eigen stempel gedrukt.

Natuurlijk was het niet eenvoudig om haar zus als moeder te vervangen, maar dit kreeg nog een extra dimensie doordat beide zussen zo volstrekt verschillend van karakter waren. Zij werd tenslotte nog de zorgzame oma van 4 kleinkinderen.

Na het overlijden van haar man in 1971 leefde zij enkele jaren met haar zus Cor en bleef daarna alleen achter in het grote huis. Zij had wel enkele heel trouwe bekenden, maar kreeg steeds meer moeite met het omgaan met mensen. Dit bleek ook, toen zij in het Ariënstehuis een goede verzorging in haar laatste levenstijd genoot.

Moge aan deze hoogbejaarde vrouw, die geen gemakkelijk leven gehad heeft naar binnen en naar buiten toe, nu door Gods Liefde vrede en vreugde geschonken worden voor altijd.

Voor Uw meeleven na het overlijden van onze lieve moeder en zorgzame oma zijn wij U zeer dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen