



Ter herinnering aan

Cornelia Jacoba van Kastel

Zij werd geboren op 11 maart 1899 te Breda en overleed na het ontvangen van de Ziekenzalving in het Verpleeghuis „Het Kleine Vaert” te Enschede op 1 december 1984. Na de Eucharistieviering bij haar uitvaart in de Goede Herderkerk te Enschede volgde de crematie te Usseto.

Wie Tante Cor, zoals zij alom werd genoemd, gekend heeft, bewaard van haar de herinnering aan een vriendelijke en toegewijde vrouw. Het sterven van haar Vader gaf haar als oudste van het gezin al vroeg de taak om zorgend haar krachten te wijden aan haar dierbaren.

Zij was in Enschede meer dan 40 jaar de filiaalhoudster van Jamin en was daarbij veeleisend voor zichzelf, maar tevens bescheiden en niet op de voorgrond tredend. Altijd was ze bezig, met nijvere handen in de zaak en in het huishouden of waar ook haar inzet maar gevraagd werd. En toen voor haar de taak in de winkel volbracht was, bleef zij behulpzaam in de huishouding van haar zus.

Haar lange leven bracht haar wel met veel mensen in aanraking, maar niet op veel plaatsen. Zij leefde in een kleine wereld, maar was daarin heel intens bezig met de haar toevertrouwde taken.

Haar gelovig staan in het leven schonk haar de kracht om zelfvergeten voor anderen aanwezig te zijn. Zij leerde ook vooral in haar laatste levensjaren de pijn van haar lichamelijke zwakte kennen, maar toen vond zij op haar beurt de voor haar zo gewenste hulp. Rustig is zij naar haar God en Schep- per gegaan, dankbaar voor haar lange leven.

Wij willen bidden,

dat de Heer onze God haar blijvend opneemt in Zijn eeuwige Liefde.

Voor uw medeleven en belangstelling willen wij U hartelijk danken.

Familie Prieshof-van Kastel