

Dankbare herinnering aan

Hendrik Ariën Kat

weduwnaar van

Elisabeth Antonia Volkery

Geboren te Enschede op 5 juli 1916. Aldaar overleden op 1 september 1993. Na de Uitvaartmis in de St. Jacobuskerk volgde de begrafenisplechtigheid op de Westerbegraafplaats.

Vader heeft altijd hard voor zijn gezin gewerkt. Hij deed lange tijd zelfs veel overwerk om ons een goede opleiding en toekomst mogelijk te maken. Zo toonde hij, ofschoon van nature enigszins gesloten, zijn zorgzaamheid.

Hij heeft geen gemakkelijk leven gehad, ook de ziekte van moeder heeft zijn leven getekend. Toch kon hij best ook genieten. Daarvoor had hij niet veel nodig: in zijn jongere jaren zijn wekelijkse bioscoopevond als het eraan zat, later zijn huisbioscoop de TV, een bos bloemen of een andere kleine verrassing. Ook het jarenlange evenbodschappen-doen gaf hem el het gevoel 'eruit te zijn'.

Hij hechtte aan een goed gezinsleven en een hechte familieband. Daarom heeft ook moeder, die zo gastvrij was en zo van gezelligheid hield, het hare bijgedragen.

Aanvankelijk met tegenzin vertrok hij van de Delistraat naar het Hervormde Rusthuis in de C.F. Klaarstraat, maar eenmaal daar, was hij blij en enthousiast. Hij had er een mooie tuin en genoot van de mooie bloemen en de speelse dieren.

Hat overlijden van moeder op 19 maart 1990 greep diep in zijn leven in. Toch overheerste zijn gevoel van dankbaarheid en tevredenheid om wat hij van haar en zoveel anderen ontvangen had. Moge hij, nu hij gestorven is bij God met moeder herenigd zijn. En mogen een hemelse vrede en eeuwig geluk nu hun deel zijn.

ONZE VADER - WEES GEGROET

Hartelijk dank voor alle bliken van deelneming en meelevens na het overlijden van onze zorgzame vader en fijne ope.

De kinderen en kleinkinderen.