

Gedenk in uw gebeden

† **ANTON KATELER**

Geboren te Enschede op 25 mei 1915  
en aldaar overleden op 18 januari 1977.

Zijn leven overdenkend blijven we ons hem herinneren als een bescheiden, onbaatzuchtig, liefdevol echtgenoot, als een luisterbereide, medelevende en zorgzame vader die met grote inzet ervoor zorgde, dat zijn vrouw en kinderen het goed hadden. Ook de zorg voor zijn moeder, toen deze alleen achterbleef, was voor hem iets vanzelfsprekends. Zijn kleinkinderen hadden een grote plaats in zijn hart. Zijn typisch mannelijke vroomheid, de ernst waarmee hij zijn vaderschap bezag, zullen ons steeds bijblijven. Hij wist intens te genieten van de kleine dingen van het leven, vooral als hij anderen daarin kon betrekken. Te snel werd een einde gemaakt aan een leven, waarvan hij temidden van zijn dierbaren nog veel verwachtte. Geduldig doorstond hij echter de laatste beproevingen van zijn ziekte en hij wist zich daarbij gesterkt door de kracht van de Heer. De rust van zijn heengaan geeft ons de zekerheid dat zijn knellende benauwenis heeft plaats gemaakt voor ruimte en verlichting, de bevrijding van hen die God aanschouwen.

Voor uw medeleven  
tijdens zijn ziekte en sterven  
danken wij u hartelijk.

G. A. M. Katteler-Jonkman  
en kinderen