



Dankbaar gedenken wij

**Bernarda Gerharda Johanna  
Kistemaker-Katteler**

sinds 28 mei 2000 weduwe van  
Johannes Lambertus Kistemaker

\* 10 september 1920      † 8 november 2006

We hebben afscheid van haar genomen  
op dinsdag 14 november 2006  
tijdens een Eucharistieviering in de  
H. Maria-Geboortekerk in Losser.  
Daarna hebben we haar begeleid naar  
het crematorium in Usselo.

Naddy was de jongste van vijf. Na een gelukkige  
jeugd trouwde ze met Johan Kistemaker. Een  
huwelijk dat 51 jaar duurde en samen kregen ze  
drie kinderen. Altijd stond ze klaar voor haar man  
en kinderen.

Veel pijn en operaties ondergaand vond ze haar  
steun en kracht bij haar man en bij haar schilde-  
rij met de afbeelding van Jezus met het kruis op  
de schouder.

Toen haar Johan naar het verpleeghuis ging,  
volgde zij hem niet lang daarna. Na het overlij-  
den van haar man bleef ze daar ook wonen. Ze  
was blij met haar kamer waar ze 7 jaar gewoond  
heeft en waar ze ook is overleden.

We zijn dankbaar dat we zo'n fijne moeder  
gehad hebben.

Mama, bedankt voor alles en we zien elkaar  
terug.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven  
danken wij u van harte.

Kinderen en  
kleinkinderen