



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

**ANNA MARIA
WILHELMINA KATTENBELT**

Echtgenootte van
FRANCISCUS JOHANNES REIMERINK,
geboren te Enschede 8 December 1868,
voorzien van het H. Oliesel, geheel onver-
wachts overleden te Losser 30 Juni 1940
en begraven 4 Juli op het R. K. Kerkhof
aldaar.

De zielen der rechtvaardigen zijn in
Gods hand. De dood is voor hen een
overgang naar een beter leven, waarnaar
zij altijd hebben verlangd.

Al kwam de dood onverwachts, zij was
in vriendschap met God.

Zij was vlijtig en werkzaam. Zij hield
veel van haar echtgenoot en was vol
bezorgdheid voor haar kinderen. Groot
dan zullen haar verdiensten zijn, want
God beloont het goede.

GEBED. Wij bidden U, o God, verleen
aan Uwe dienaar Anna vergiffenis van
haar zonden en zwakheden en laat haar
deel hebben in het geluk Uwer uitver-
korenen. Dit smaken wij U door Jezus
Christus onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid,
ONZE VADER - WEES GEGROET.
Zij ruste in vrede.

F. J. ter Schure, R. K. Koster - Losser