

Gedenk in uw gebed

Geertruida Maria

Kattenpoel Oude Heerink

gehuwd met

Johannes Gosenshuis

Zij werd geboren 4 mei 1883 te Weerselo en werd toen door het H. Doopsel als Gods kind opgenomen in de H. Kerk. Gesterkt door de Sacramenten der zieken is zij, geduldig in haar lijden, in de Heer ontslapen 19 december 1961. Vrijdags daarna hebben haar familieleden en buren vanuit de parochiekerk van O. L. Vrouw Tenhemelopneming haar lichaam uitgedragen en ter ruste gelegd op het katholieke kerkhof in Oldenzaal, waar het een heerlijke verrijzenis afwacht.

Na een gelukkig gezinsleven riep God haar tot Zich, een echt fijne moeder, zachtmoedig en vriendelijk voor iedereen, die nog graag bij man en kinderen wilde blijven, maar in diep geloof de wil van God wist te aanvaarden.

Samen met vader ging zij in dit geloof haar gezin voor. Kinderen en kleinkinderen zag zij graag om zich heen, omdat zij wist, dat die haar voorbeeld navolgden.

Voor wie achterblijven is het woord van de Heer een troost: „Ik ben de Verrijzenis en het Leven, Wie in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.”

Lieve man en kinderen, vooral gij die mij zo goed verzorgd hebt, ik blijf jullie dankbaar gedenken voor de troon van God.

Eenmaal zullen wij elkaar ontmoeten in het Vaderhuis.
Heer, geef haar de eeuwige rust!