



Wil in uw gebed gedenken

**GEZINA HERMINA JOHANNA
KATTENPOEL OUDE HEERINK**

echtgenote van

HERMANUS LAMBERTUS SMELLINK

Zij werd geboren te Deurningen op 9 november 1919 en overleed aldaar plotseling, nog gesteekt door het Sacrament van de Ziekenzalving, op 19 september 1983. Zij werd begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen op 22 september 1983.

Moeder is, als een echt gelovige vrouw altijd het woord van de Heer indachtig geweest: "Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is." (Marcus 13,33)

Maar hoe bedroefd zijn wij om de lege plaats in ons leven.

Hoe heeft haar moederhart geleden door de dood van Jos, haar kind dat verongelukte.

Des te meer moeten wij er haar om bewonderen dat zij door haar vriendelijkheid veler

harten won en dat voor haar hulpvaardigheid nooit iets te veel was. En zij kon zo gemakkelijk iets missen. Zij was gastvrij en hield van gezelligheid. En wij hadden verwacht en zo gehoopt dat zij nog lang voor ons gespaard zou mogen blijven.

Herman, wij willen als gelovige mensen de Heer danken voor de goede jaren die wij samen mochten hebben, jaren van trouw, beleefd in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid. Eens zullen wij herenigd zijn in het huis van God, Die alle tranen van onze ogen zal afwissen... (Openbaring 21,4)

Laat ons bidden: Toon ons, Heer, uw overweldigende goedheid nu wij treuren over de dood van moeder, die plotseling van ons is weggenomen; help ons te geloven dat zij is opgenomen in uw huis. Door Christus onze Heer, Amen.

*Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand,
bid voor ons.*

Voor uw deelneming betuigd na het plotselinge overlijden van mijn vrouw en onze moeder danken wij u hartelijk.

H.L. Smellink
Annelies en Herman