



Wil in uw gebed gedenken

**Harry Antonius
Kattenpoel Oude Heerink**

echtgenoot van

Geziena Aleida Josephina Wigger

Hij werd geboren in Gammelke op 27 november 1930 en overleed plotseling, nog gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving, te Deurningen op 20 februari 1976. Hij werd begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen op 25 februari 1976.

„Midden in het leven zijn wij omgeven door de dood. Wie zullen wij vragen ons te hulp te komen, tenzij U, o Heer”

Voor ons als mensen is de dood een raadsel; voor ons als gelovigen is hij ook een geheim, want: „Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.”
(Rom. 14, 8.).

De weg naar het volledig toebehoren aan de Heer voert door de donkere poort van de dood, van het bezwijken, van het verliezen — en van het verloren worden door wie men het meest liefheeft: vrouw en kinderen.

Welk een enorme activiteit heeft Harry Heerink ontplooid op vele terreinen van het gemeenschapsleven: als gelovige mens wist hij dat al die werkzaamheden beeld moesten zijn van Gods zorg.

Zo leefde een christenmens onder ons en zo stierf hij: als een man en vader om trots op te zijn.

Lieve Martin, Mirjam en Frank, Ronny en Chantal, blij moeders troost en vreugde. Bid voor mij zoals ik bid voor moeder en jullie.