

We bewaren een fijne herinnering aan

Hendrik Kattier

30 april 1905 - 25 november 1994

Hij werd geboren op 30 april 1905 enkele honderden meters van de plaats waar hij 89,5 jaar later vredig in zijn slaap zou overlijden.

Op 14-jarige leeftijd ging hij als wever werken bij Gelderman in de textielindustrie waar hij ruim 47 jaar gewerkt heeft. Op 7 mei 1932 trouwde hij met Magdalena Maria Oude Veldhuis (Leen van de Poelkat) die een paar honderd meter verder was geboren en opgegroeid. Beiden waren de jongsten van hun gezin; ze hebben ook allen overleefd. Ze woonden van 1932 tot 1938 aan de Enschedesestraat in een huurhuis. Daar werden de eerste drie kinderen geboren en beleefden ze de crisistijd met werkloosheid en steun.

In 1938 kochten ze het stuk grond waarop hij een huis liet bouwen en waarin hij ruim 56 jaar heeft gewoond. Dat stuk grond heeft hij eigenhandig ontgonnen na werktijd, soms zelfs 's avonds bij het licht van een stallantaarn. In de oorlog met tekort aan alles is hun 5e en 6e kind geboren. Na de oorlog groeide het gezin uit tot tien kinderen: 8 jongens en 2 meisjes.

Op dat stuk grond verbouwde hij met toewijding groente voor het hele gezin, ook toen ze allen getrouwd waren. De zwaarste slag trof hem toen in 1974 de oudste zoon

Antoon als vader van vier kinderen op 42-jarige leeftijd na een slopende ziekte (kanker) overleed. Ook de dood van kleindochter Ilze in 1976 greep hem aan. Hij was van nature sober en spaarzaam en voor zichzelf was hij met weinig tevreden. Hij genoot intens van de natuur op zijn stukje grond, waar hij tot op hoge leeftijd (ongeveer 85 jaar) werkte en bijna iedere avond een wandeling maakte. Hij wou zo lang mogelijk samen met moeder in zijn eigen huis zelfstandig blijven wonen. Na 1990 bleef dat mogelijk, omdat Herman en Trees naast hen kwamen wonen en hen verzorgden. De laatste jaren kwamen de kleine ouderdomskwalen. Maar zijn laatste wens om vredig in zijn slaap te sterven en voor een pijnlijk sterfbed bespaard te blijven is ook in vervulling gegaan. Hij was 82,5 jaar getrouwd en ve vierden de laatste jaren iedere trouwdag en verjaardag met de kinderen, kleinkinderen (22) en achterkleinkinderen (5). Thuis is hij vredig ingeslapen. We hebben hem dankbaar herdacht in de Mariakerk, waar hij zich zo trouw mee verbonden voelde, op 29 november en daarna zijn lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal.

We zijn U zeer dankbaar voor uw medeleven met name na zijn plotseling overlijden.

M.M. Kattier-Oude Veldhuis

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen