

*In uwe gebeden wordt aanbevolen
de Ziel van Zaliger*

GESINA KAVIK,

echtgenoot van

GERRIT JAN UIT HET BROEK.

geboren te de Lutte 12 April 1845, na voor-
zien te zijn van de H.H. Sacramenten
der Stervenden aldaar overleden den
15 December 1914 en 18 daarop-
volgende begraven op het R.K.
Kerkhof der parochie.

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen,
hij is het einde der kwellingen, de behaalde
overwinning, de deur des Hemels, en de
ingang tot de volmaakte rust.

H. Bernardus.

Indien wij met Christus lijden, zullen wij
ook met Christus verheerlijkt worden.

Rom. VIII, 17.

Mijne kinderen, vergeet mijne zuchten
niet, denkt aan hetgeen ik geleden en de
zorgen die ik voor u gekoesterd hebt. Legt u
den plicht op voor de rust mijner ziel te
bidden.

H. Joann. Chrysostomus.

Gezegend zij de heilige, onbevleete en
allerzuiverste ontvangenis der Heilige
Maagd, Moeder Gods.

(900 dagen aflaat toev. a.d. gel. Zielen).

Allerzoetste Jesus, wees voor mij geen
rechter maar een Zaligmaker.

(50 dagen aflaat)

Zij ruste in vrede.

Stoomdruk G. Bruggeman Oldenzaal