



Ter gedachtenis aan

**BERNARDUS GERHARDUS JOHANNES  
HOOGHE KAVIK**

Hij werd in Losser geboren op 26 april 1933 en is op 21 april 1991 in Oldenzaal overleden. Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in de St. Antoniuskerk op 24 april en hem daarna te rusten gelegd op de begraafplaats in Oldenzaal.

Zo plotseling en op deze wijze geconfronteerd worden met de dood, is onmenselijk hard. Je kunt het je niet indenken en slechts heel langzaam dringt de werkelijkheid tot je door.

In stilte vertoeven bij deze schokkende gebeurtenis is wellicht het enig mogelijke.

Teveel tegenslagen in het leven, met name ten aanzien van het opbouwen van een vaste relatie, heeft hem geestelijk ziek gemaakt.

Een mens heeft het er soms moeilijk mee om zichzelf in de hand te houden en gaat via vallen en opstaan.

Bennie was steeds dankbaar voor alles wat hij kreeg

hetgeen hij naar zijn moeder toe altijd tot uitdrukking bracht in een warme, veelzeggende handdruk.

Helaas konden wij hem niet over zijn moeilijkheden heen helpen, maar vanuit ons geloof in een liefdevolle God spreken wij het vertrouwen uit dat God zelf het juk nu van zijn schouder heeft genomen en hem geborgenheid heeft geschonken in Zijn Vaderhuis.

God zal voor hem zorgen, dat bidden wij met de woorden:

*'Heer onze God,*

*U alleen weet wat er in een mensenhart omgaat.*

*Laat Bennie nu voorgoed thuis zijn bij U*

*en rust en vrede gevonden hebben voor altijd'.*

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden na het plotseling overlijden van mijn lieve zoon, broer en zwager, zeggen wij u onze hartelijke dank.

M.J. Hooge Kavik-Borghuis

Jan Hooge Kavik

Fons Gosenhuis.