

Mogen de engelen naar het hemels paradijs begeleiden

JOHANNA OLDE KLEINE KAVIK

Zij werd geboren te De Lutte op 24 augustus 1893
Vanaf 18 mei 1926 was zij de toegewijde en gelukkige
echtgenote van

BERNARDUS LEONARDUS MASELAND

die zij vijf kinderen schonk. Met grote liefde en zorg heeft ze geprobeerd haar werk als vrouw en moeder zo goed mogelijk te doen. De laatste jaren was zij lichamelijk niet zo sterk meer, maar in de eenvoud van haar geloof heeft zij dit geduldig weten te dragen. In haar 70ste levensjaar nam God haar - reeds eerder daartoe gesterkt door de heilige genademiddelen der Kerk - geheel onverwacht tot Zich op 7 juni 1963. Voor haar droegen wij op 11 juni 1963 een plechtige H. Mis aan God op, waarna wij haar lichaam ter ruste legden op het parochiële kerkhof van De Lutte.

Zij was lid van de Mariacongregatie en van de Levende Rozenkrans.

Lieve man en kinderen: dit plotseling beengaan zal voor jullie een groot verdriet zijn. Maar laten we God dankbaar zijn, dat we zolang bij elkaar mochten zijn en bedenk, dat deze scheiding niet voor eeuwig is. Na 'n korte tijd zullen we in een nog inniger liefde met elkaar verenigd zijn. Weest goed en liefdevol en helpt elkaar, zoveel je kunt. Sterkte in de arbeid, in de zorgen en in de eenzaamheid. Ik blijf aan jullie denken. En gij allen, blijft mij gedenken in Uw gebeden.

Bidden wij voor haar:

God, aan wie het eigen is steeds genadig te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van Uw dienaress JOHANNA: gebied Uw heilige engelen haar te voeren naar het hemels vaderland, opdat zij de eeuwige vreugde mag bezitten. Amen.