

Een blijvende  
en dankbare herinnering aan

## Gerhard Wilhelm Kayser

die op 10 juli 1920 in Losser geboren werd. Hij was gehuwd met Maria Johanna Hutten, die negen jaar geleden overleed. Op 16 augustus 2000 overleed hij in het Verpleegcentrum Twente-Oost, na het ontvangen van het H. Sacrament der Zieken. We hebben hem op 21 augustus, na de Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, te rusten gelegd op het R.K. kerkhof in het graf van zijn vrouw.

Ook al zullen we hem zeer missen, we blijven vader, opa herinneren als een lieve, zorgzame man, vader en opa. Zijn leven stond in het teken van hard werken. En gelukkig werd dat werk in de supermarkt ook zijn hobby. Tot hij niet meer kon werkte hij dan ook door. Samen met moeder woonde hij vele jaren aan de Lijsterbesstraat. Hij droeg zorg voor zijn

twee dochters. En zijn kleinkinderen waren hem alles. Hij volgde hun leven met veel belangstelling.

Hij kan terugzien op een goed leven en op mooie reizen die hij samen met moeder gemaakt heeft. Vooral de vakanties in Oostenrijk en op het eiland Mainau.

Vader, opa had wel een eigen wil en zo vocht hij voor zijn leven in die laatste periode van ziekte. Vanaf januari ging zijn gezondheid achteruit en zo werd hij, na een lange ziekenhuisopname de laatste tijd verzorgd in het Verpleegcentrum.

Hij heeft geleefd als een gelovig mens en zo bevelen we hem nu aan bij God. Dat hij leven mag in Zijn Liefde en Zijn Vreugde.

Vader, opa bedankt voor je liefde en zorg voor ieder van ons. Rust nu in de Vrede van God!

Wij zijn dankbaar voor Uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze zorgzame vader en opa.

Kinderen en kleinkinderen.