

Ter herinnering aan

Hendrikus Hermanus Kayser.

Hij werd op 10 oktober 1930 te Losser geboren. Op 18 mei 1990 is hij te Overdinkel overleden.

Na de Eucharistieviering in de kerk van de H. Maria Geboorte in Losser volgde zijn crematie te Usselo.

Plotseling is Hendrik overleden.

Dat kan dramatisch klinken, maar voor hem was dat niet zo. Hij had er voor gekozen om alleen te zijn en hield er niet van dat anderen te dicht bij hem kwamen. Hij redde zich zelf, ondanks zijn handicap. Bijna twintig jaar geleden heeft hij een ongeluk gehad in de bouw; heeft daarna veel gesukkeld met zijn gezondheid, maar door alles heen wist hij zich staande te houden. Zonder dat er iemand bij was is hij gestorven; het paste bij zijn levenspatroon.

Hij was geen man die veel sprak; niemand wist eigenlijk wat er in hem leefde.

de. Misschien was hij best gelukkig in zijn bestaan.

Wat het leven ook geweest is, nu mogen wij zeker weten dat zijn leven voltooid zal worden met een eeuwige vreugde.

De Heer zal zorg voor hem dragen. Hij moge rusten in vrede.

Voor uw aanwezigheid bij de Eucharistieviering en zijn crematie zijn wij u zeer dankbaar.

Wij hebben het erg op prijs gesteld dat u zo met ons meeleeftde.

Zijn naaste familie.