

Wij gedenken

## **Johannes Antoon Willem Kayzer**

echtgenoot van

### **Johanna Geertruida Brookhuis**

Hij is 26 augustus 1908 te Losser geboren. Gestorft door de zalving der zieken, overleed hij 18 januari 1977 te Overdinkel. Aldaar werd hij 21 januari d.a.v. te ruste gelegd op de r.k. begraafplaats.

---

Een uiterlijk sterke man die graag onafhankelijk zijn weg ging, is plotseling van ons heengegaan. Eenvoud, soberheid, rechtvaardigheid waren de kenmerken van zijn leven. Het zijn ook de vruchten van zijn diepe vroomheid. Wie kan nog bidden zoals hij !!

In en buiten de kerk past voor hem het woord van de Schrift: „Voor God is wijs wat wij mensen onwijs noemen”. Comfort, luxe kon hem niets schelen, zijn trouw aan God en kerk maakte hem tot een bijzonder edel mens.

Hij zal vast en zeker welkom zijn in het huis van zijn Vader.

Moge zorg van goede mensen zijn echtgenote een vredige en fijne oude dag geven.

Dat hij ruste in vrede.

Voor de blijken van medeleven bij het overlijden van mijn lieve en zorgzame man, en de laatste eer aan hem betoond, betuig ik U mijn hartelijke dank.

J. G. Kayzer-Brookhuis