



Met veel liefde denken wij terug
aan mijn dierbare man,
onze zorgzame vader en opa

**Gustaaf Ferdinand
Klaas**

echtgenoot van
Hendrica Francisca Kouijzer.

Hij werd geboren in Ootmarsum op 2
januari 1920. Onverwacht, maar niet
onvoorbereid stierf hij, op weg naar het
ziekenhuis in Almelo op 25 april 1990.
Hij werd begraven op het R.K. kerkhof te
Ootmarsum, 28 april 1990.

.....

In november werd hij ernstig ziek. Hij
ontving de Sacramenten der Zieken. Blij
waren we dat hij in december weer thuis
kwam. We zijn dankbaar voor deze extra
tijd die hij nog bij ons was.

Jarenlang was hij werkzaam als onder-
wijzer in Rossum, maar zijn leven stond
op de eerste plaats in het teken van de
zorg voor zijn gezin. Ook voor de Oot-
marsumse gemeenschap stond hij altijd
klaar. Hiervoor kon hij zich nog lange
tijd volledig inzetten.

Hij kon zijn emoties moeilijk in woorden
naar voren brengen, maar was erg dank-
baar voor de liefde die hij ontving. Hij
uitte zichzelf liever in daden.

Heer, onze God, neem hem op in uw
onsterfelijkheid. In geschriften en ge-
dachten blijft hij bij ons.

Voor uw belangstelling en medeleven
danken wij u hartelijk.

Familie Klaas

Commanderiestraat 5
7631 ED Ootmarsum