

In Uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger

SUSANNA KLAAS,

echtgenootte van

Antonius Reekers,

geboren te Tilligte den 26 Febr. 1875,
voorzien van de H.H. Sacramenten der
Stervenden overleden te Tilligte, den 28
Januari 1931 en op 2 Febr. begraven op
het R. K. Kerkhof, aldaar.

Hoe gelukkig zijn zij, die langzaam het
uur van hunnen dood zien naderen, zoo
bereiden zij zich meer en meer voor, om
zalig te sterven.

Zij was een vrome vrouw, een trouwe
echtgenootte en een liefdevolle en zorgzame
moeder, want hare kinderen heeft zij op-
gevoed in de leer en tucht des Heeren.

Dierbare echtgenoot en kinderen, be-
mint elkander met trouwe liefde, zooals
ik u steeds heb voorgehouden en vergeet
uwe moeder niet in uwe gebeden.

Allerzoetste Jezus. wees mij geen Rech-
ter, maar een Redder.

50 d. aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. aflaat.

Zij ruste in vrede.
