



In dankbare herinnering aan

Hermanus Mathias Klaashuis

echtgenoot van

Auguste Bernardine Maria Hilbers

Hij werd geboren op 25 februari 1912 te Beuningen en overleed vrij plotseling op dinsdag 5 maart 1996 in het verpleeghuis "Gerardus Majella" te Denekamp. We hebben hem op 9 maart voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de Heilige Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp en hem daarna begraven op het r.k. kerkhof aldaar.

Herman Klaashuis zal in onze herinnering blijven voortleven als een sober en eenvoudig mens. Een lieve man ook, die niet zo nodig op de voorgrond hoefde te treden en die met weinig tevreden was. Bijna vijfendertig jaar lang heeft hij lief en leed mogen delen met zijn vrouw Guste. Ze waren heel gek met elkaar en betekenden alles voor elkaar.

Heel zijn leven heeft hij gewerkt op de boerderij aan de Puntbeekweg. Dat was hem alles. Ook

is hij een groot aantal jaren dakdekker geweest. Het liefst was hij in zijn tuin of verzorgde hij zijn kippen en in vroegere jaren ook zijn paard. Hij was in zijn leven en werken heel precies: alles had een vaste plaats en alles had een vaste tijd. Het kruis is Herman Klaashuis in zijn leven niet bespaard gebleven. Bijna zijn hele leven heeft hij met zijn gezondheid gesukkeld. Toch hoorde je hem daarover nooit klagen. Hij droeg zijn ziekte met geduld en steunde op de liefdevolle aandacht en verzorging van zijn vrouw. Het zal hem pijn gedaan hebben dat hij de laatste dagen van zijn leven door een ziekenhuisopname van zijn vrouw van haar gescheiden was.

Het geloof is voor hem in zijn leven een zekere bron van kracht en troost geweest. Herman Klaashuis was een zeer gelovig man. Zolang als hij kon ging hij iedere zondag op zijn fiets naar de kerk om de mis van elf uur bij te wonen. Ook vergat hij nooit om 's avonds de rozenkrans te bidden samen met zijn vrouw en zwager.

Nu hij is heengegaan bidden wij, dat Herman Klaashuis, die zijn hele leven op God heeft vertrouwd, nu bij Hem thuis mag zijn en mag rusten in Vrede.

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en gebed na het overlijden van mijn lieve man, onze broer en oom.

Fam. Klaashuis-Hilbers