

GEDENK IN UW GEBEDEN

*Gerritdina Johanna Bras
geb. Klaassen*

weduwe van W. F. X. BRAS

geboren te Enschede 24 februari 1899,
overleden te Enschede 25 april 1957 en
de 29e april daaropvolgend begraven op
het r.-k. kerkhof aan de Gron.straat aldaar.

Vertrouwend op Gods voorzienigheid, ontving zij met liefde en rustig de heilige sacramenten toen zij plotseling ernstig ziek werd. Zij had geleerd te leven naar de bede, „Uw wil geschiede op aarde“. Veel offers heeft het leven van haar gevraagd, maar met groot geloof en vertrouwen werden ze aanvaard.

Voor allen zal zij in herinnering blijven als een liefdevolle en goede vrouw die „haar brood niet in ledigheid gegeten heeft“.

Heer, Verlosser van alle mensen, we smeken U ootmoedig voor de ziel van Uw dienares; laat Uw heilige Engelen haar ontvangen en naar het hemels vaderland geleiden, opdat zij de eeuwige vreugde geniete. Door Christus onze Heer.

Moge het haar ten goede strekken dat zij op U gehoopt en in U geloofd heeft.

Heer, moge zij rusten in vrede.