



†
IN MEMORIAM

Een vaarwel van
Roy Klaassen.

Voor: zijn ouders Joke en Gerard,
Tonny en Ellen,
opa en oma,
zijn familie,
leerkrachten en mede-leerlingen,
vrienden en sportvrienden.

Hij werd op 2 januari 1968 geboren en is geheel onverwachts van ons heengegaan op 12 december 1985. Tijdens de Eucharistieviering op 16 december 1985 hebben wij afscheid van hem genomen en hem daarna te rusten gelegd op het Rooms-Katholiek kerkhof te Denekamp.

Roy, je was ontzettend levenslustig en vol plannen voor de toekomst. Onbegrijpelijk voor ons dat je zo plotseling bent heengegaan. Jouw sterven laat een diepe leegte bij ons achter. Roy, wij zullen je nooit vergeten.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van onze allerliefste zoon en broer, willen wij U oprecht danken.

G. H. Klaassen
J. B. M. Klaassen-Smellink
Tonny en Ellen