

BID VOOR DE ZIEL VAN
ZALIGER
DEURKJE LOLLES DE KLAVER,

Overleden te *Roordahuisen*, den 1^{sten} Mei 1857,
in den Ouderdom van ruim 16 Jaren.

Het Dochtertje is niet dood, maar slaapt.

MATTH. IX: 24.

Bedroeft u niet, ... slechts een weinig tijds, en gij zult mij wederzien, want ik ga tot den Vader. — De Heer is mijn erf- en mandeel. — De Liefde tart den dood. — De Liefde houdt niet op. — Wij zijn (en blijven) een ligchaam in CHRISTUS. — Ik bid u dus, Broeders! door onzen Heer JEZUS CHRISTUS en bij de Liefde van den H. Geest, dat gij mij door uwe gebeden bij God te hulp snelt. — Want, het is eene heilige en zalige gedachte, voor de overledenen te bidden.

JOH. XVI: 18. — PS. XV: 5. — CANT. VIII: 6. —
1 COR. XIII: 8. — ROM. XII: 5. — ROM. XV:
30. — 2 MAC. XII: 46.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.