



†

Henk van Kleef

Henk is geboren op 4 februari 1939 in Hoorn. Hij overleed in Hengelo op 29 september 1994. Na de viering van de Eucharistie in de H. Blasius te Delden werd hij begraven op 4 oktober, op de begraafplaats in Hengelo.

Henk was "onze Henk". Hij had zijn eigen plaats in ons gezin van twaalf kinderen. Hij voelde zich thuis bij de gebeurtenissen in onze familie. Henk was ook "onze Henk" in de Elsmors.

Hij was een lieve en hartelijke man en altijd duidelijk aanwezig. Door het syndroom van Gilles de la Tourette deed en zei hij dingen, die we hem niet mogen aanrekenen. Vanuit zijn hart was hij erg meelevend met iedereen in de Elsmors.

In Hengelo was Henk geen onbekende. Hij liep graag op de markt. Een hapje kaas, een cola, een patatje ging er bij hem altijd in. Ook bij Café Hemmelder was hij een van de stamgasten. En omdat hij een hekel had aan lopen, ging hij altijd met de bus.

Henk is in zijn leven gelukkig geweest. Hij las graag de krant, keek naar het nieuws, deed

graag spelletjes en zo had hij zijn leven op een prettige manier geregeld.

De laatste tijd werden zijn energie en krachten wel minder. Hij kon wat minder goed tegen drukte. En hij begon er ouder uit te zien. Toch had niemand in de gaten dat zijn levenseinde al zo gauw zou komen. Henk zal het zelf ook nauwelijks gemerkt hebben. Het einde van een gewone dag werd het einde van zijn leven.

Een lege plaats blijft achter in de familie. Maar ook de goede herinnering: Henk heeft het 13 jaar fijn gehad in de Elsmors en hij heeft geen lijdensweg gehad.

Een lege plaats laat Henk ook achter in de Elsmors. Hij was daar vanaf het begin. En iedereen weet van zijn tomaten, zijn pindakaas, zijn dekbed van de cocacola. En iedereen blijft van Henk houden, zoals hij was.

De familie en de Elsmors willen U danken voor het medeleven bij het overlijden van Henk.