



Toon de Kleijn

Antonius Cornelius

Weduwnaar van Nel de Kleijn - Koolen

* 2 november 1926

† 16 mei 2014

Hierbij willen wij u bedanken voor uw getoonde belangstelling en steun die van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, opa en overgrootvader.

Koos en Letty
Lenie en Herman
Wies en Benno
Hans en Esther
Liesbeth en Arjan

Klein- en achterkleinkinderen

“Het is mooi weer, ik ga vanmiddag een mooi eind fietsen”

Maar dat je nooit meer thuis zou komen, is niet te begrijpen. Wat zullen wij jou verschrikkelijk missen. Je was een bijzonder lieve en zorgzame vader voor ons kinderen en een hele lieve opa voor de klein- en achterkleinkinderen. Je genoot als ze allemaal op bezoek kwamen.

Je had de draad weer opgepakt na het overlijden van ma waar je meer dan 60 jaar mee getrouwd was en die je de laatste jaren van haar leven met alle liefde hebt verzorgd. Lopen werd wat moeilijker, dus stapte je elke dag op de fiets. Minimaal een keer per dag naar het kerkhof of het kaarsje nog wel brandde bij ma op het graf en of alles er wel keurig netjes bij lag.

Je stond altijd voor ons klaar, niets was je te veel. Met veel plezier gingen we dan ook met jou op stap. Een dagje naar Brabant, met de kleinzoons naar Overloon en jij maar niet genoeg krijgen van het uitleggen over hoe alles werkte. Op 4 mei nog de Dodenherdenking in Holten waarvan je zei: “Er zijn veel oud veteranen die er volgend jaar niet meer zullen zijn!” Dat je er zelf niet meer zult zijn, konden we toch niet bedenken. De grote pelgrimsreis naar Lourdes, wat heb je dat prachtig gevonden!! Je had afgelopen zondag zo graag bij Jet willen zijn, die haar eerste communie deed. Het mocht helaas niet zo zijn. Pa, we hadden samen nog zoveel mooie dingen kunnen doen, maar er kwam zo abrupt een eind aan.

Je bent begonnen aan jouw laatste reis, zonder ons. Wij hopen dat jij nu weer bij ma bent.