

In dankbare herinnering aan

## LIDA SPANJER - KLEIJSEN

weduwe van Bernard Spanjer.

Zij werd geboren op 16 december 1912 te Almelo.

Zij overleed onverwacht op 11 juli 1999 in het verzorgingshuis Reggedal te Enter.

Wij hebben afscheid van haar genomen op 15 juli 1999 tijdens de Eucharistieviering in de St. Jozefkerk te Almelo, waarna wij haar begeleid hebben naar de R.K. begraafplaats aldaar.

Geheel onverwacht is onze lieve moeder, onze zorgzame oma en overgrootmoeder van ons heengegaan. Hoewel de gezondheid van moeder de laatste jaren steeds verder achteruit ging, hadden wij toch niet verwacht zo plotseling afscheid van haar te moeten nemen.

Op 11 juli, de dag na vaders verjaardag, is zij om 2.30 uur 's nachts rustig ingeslapen. Op 17 december 1972 is vader gestorven, de dag na moeders verjaardag, ook om 2.30 uur 's nachts. Voor ons kan dit geen toeval zijn.

Moeder was heel erg trots op haar klein- en achterkleinkinderen. Ze vergat geen verjaardag en belde altijd de jarige op om te feliciteren. Bij bruiloften en recepties vond ze het schitterend om bij het bruidspaar of de jubilaris aan tafel te mogen staan, om ook gefeliciteerd te worden. Ze straalde dan van geluk.

Huisdieren hadden bij haar een prinsleven. De hond en de kat hadden vaak meer vlees in hun bak dan zij op haar bord.

Moeder was altijd een hardwerkende vrouw, die erg moeilijk kon verkroppen dat zij door de reuma en door haar hoge leeftijd steeds meer dingen uit handen moest

geven. Het laatste half jaar kon ze zelfs niet meer zelfstandig naar buiten om de hond uit te laten. Hierdoor werd haar wereldje erg klein. Ze zat veel voor het raam in de keuken en was blij als ze naar een bekende kon zwaaien. Ze hield ook veel van de tuin, waarin allerlei bloemen werden gekweekt.

Moeder kreeg alle hulp van haar kinderen en de thuiszorg. Toen de zorg te complex werd zag moeder ook zelf wel in dat ze in een verzorgingshuis beter geholpen kon worden.

De laatste weken van haar leven heeft ze in het Reggedal in Enter gewoond. Moeder werd hier goed verzorgd en had het er ook erg naar haar zin. Dagelijks kwam er iemand van de familie op bezoek. Moeder waardeerde dit erg, maar had het liefst dat de visite 's middags kwam. Ze vond het namelijk erg gezellig om 's morgens met de andere bewoners gezamenlijk een kopje koffie te drinken. Ook genoot ze erg van het uitzicht op de mooi aangelegde tuin bij het Reggedal. Helaas heeft zij hier maar kort van mogen genieten.

Op gelovig gebied was moeder een vereerderster van Maria. Wij bidden dan ook, dat de Moeder van God zich over haar mag ontfermen en haar genadig mag zijn.

*Dat zij mag rusten in vrede.*

Hierbij bedanken wij u voor alle blijken van belangstelling en medeleven in deze voor ons zo moeilijke tijd. En zoals moeder altijd zei als je bij haar wegging:

**GOOD GOAN !**

Kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen