

Bezige handen,
nu gevouwen en stil.

Een leven vol ijver,
zo was je wil.

Nu mag je rusten,
naar lichaam en geest.

Vaak zullen we denken,
aan wat is geweest.

In dankbare herinnering aan

Klaas Kleijzen

weduwnaar van

Woutje Edelenbos

Geboren 24 maart 1922

Overleden 3 april 2011

Wij danken u voor uw belangstelling
tijdens zijn leven en bij zijn overlijden.

Grietje en Jan
Annemarie en Henk
Sandra en Wilbert
Jonne - Nina - Melle - Marrel