



\* Losser, 15 januari 1941

† Boedapest, 7 september 2005



*Pronto empezará tu último viaje  
A pesar de todas tus intenciones infinitas  
Vivirás para siempre en nuestro corazón  
Descansa en paz*

Met veel liefde blijven wij denken aan

## Hendrikus Johannes Maria Kleinhaarhuis

Henk

Henk werd op 15 januari 1941 te Losser geboren en trouwde op 24 december 1968 met Ine Zwaferink.

Samen kregen zij drie kinderen: Lothar, Christel en Louise.

Op 7 september 2005 is Henk plotseling te Boedapest overleden.

Wij hebben onze lieve man en vader op zaterdag 17 september na een Uitvaartviering in de Heilige Maria-Geboortekerk op het R.K. kerkhof te Losser te rusten gelegd.

Al vroeg zat de liefde voor het reizen in Henk zijn bloed. Op de fiets trok hij tijdens zijn tienerjaren al door Europa, en de zeevaart lonkte. Een portie Twentse nuchterheid deed hem echter in Tilburg belanden, waar hij in 1968 afstudeerde aan de Economische faculteit. Hij trouwde met zijn grote liefde Ine en nam zijn Bourgondische levensstijl mee naar Twente.

Tot 2002 doceerde hij met veel plezier en voldoening aan de Hogeschool Enschede. Zijn gezin was hem echter alles. Henk was trots op zijn kinderen en stimuleerde hen overal in. Wat hij hen meegaf was dat in het leven niets onmogelijk is en alles kan, maar je moet overal hard voor werken. Zijn enthousiasme en passie voor het paardrijden deelde hij met Lothar, Christel en daarna met Louise.

Zijn levenservaring deed hij, samen met Ine en later ook met de kinderen, vooral op tijdens de vele buitenlandse reizen die zij maakten. Van Amman tot Moskou, en van Marrakech tot Caïro. Maar waar hij zich echt thuis voelde was Spanje. De laatste jaren, ondanks zijn zwalkende gezondheid, bleef Henk optimistisch en ondernemend. Ze waren nog niet terug van een lang verblijf in Nerja of de volgende reis was alweer geboekt.

In Losser, volgens Henk het 'Nerja van Twente', verhuisden zij in 2005 door zijn handicap naar de Kloosterstraat. Daar vond hij volledig de kwaliteit van het leven terug en genoot van de rust, zijn kinderen, de computer en het vooruitzicht van een volgende reis. De plannen waren alweer gemaakt voor Nerja en Berlijn toen hem alles te Boedapest abrupt werd ontnomen. Volgens hem was het daar 'alle dagen bruiloft geweest'.

Lieve Henk, lieve pa, je was nog lang niet klaar met het leven. Wij wilden nog zoveel met je delen. Waarom moest je zo plotseling gaan? In ons leef je voor altijd voort.

Vaya con Dios

Hierbij bedanken wij iedereen voor het medeleven en de steun, die we mochten ontvangen na het overlijden van Henk. Uw steun deed ons goed.

Ine, Lothar, Christel en Louise