

Met veel liefde willen wij blijven denken aan

Maria Josephina Anna Nijhof - Kleinhaarhuis

weduwe van Gerard Nijhof sinds
21 november 1993.

Zij werd geboren te Losser op 7 maart 1912
Op 9 december 2001 overleed ze te Losser
Op 13 december d.o.v. hebben we haar te
ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

Ma, je was een sterke, warme, dominante vrouw. Het liefst was je in je eigen huis, omgeven door je gezin en daar genoot je van. Gastvrijheid stond hoog in je vaandel. Je had een zeer sterk geloof. De verering voor Maria en Antonius was groot en je putte hieruit heel veel kracht. Door het vroege overlijden van je moeder moest je het werk in de confectie combineren met de werkzaamheden in het ouderlijk huis. Hierdoor was het leven niet altijd even gemakkelijk.

De zorg voor je eigen gezin was jarenlang belangrijk. Je was de spil waar alles om draaide. Later kon je ook van andere dingen genieten, zoals vakanties en de kleinkinderen. Na het overlijden van Pa, en zes weken daarna van je jongere zus Bertha, brak er een moeilijke periode voor je aan. Veel steun ondervond je van zuster Astrid. In 1996 ging je naar het bejaardentehuis St. Maartenstede. Vanwege afnemende gezondheid moest je nadien worden opgenomen in het Verpleegcentrum Twente - Oost, waar je een goede verzorging genoot. Op zondagmiddag 9 december overleed je vredig, omgeven door je kinderen.

Ma, we zijn je intens dankbaar voor alles
wat we van je mochten ontvangen.
We zullen je nooit vergeten.

Bedankt, Ma.

Wij danken u oprecht voor uw belangstelling en medeleven, na het heengaan van onze moeder en oma.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.