

„Zie, Ik ben met u alle dagen, tot aan het einde der tijden”. Matteus 28, 20



In dankbare herinnering aan

HARRY KLEINHERENBRINK

echtgenoot van

MIMI EITINK

geboren te Lonneker 25 februari 1926;
voorzien van het H.Oliesel overleden
9 maart 1989 te Enschede,

Gesterkt door zijn geloof heeft hij vaak in stilte genoten van de mooie momenten in zijn leven.

Zorgen waren er echter ook over hen die hem heel na aan het hart lagen en over zijn werk, waar hij vanwege z'n gezondheid vroeg mee moest stoppen.

Hij aanvaardde het leven echter zoals het op hem afkwam in zekerheid en onzekerheid, in blijdschap en verdriet, in ziekte en gezondheid.

Hij zat altijd vol plannen die hij met veel geestdrift tot uitvoering wilde brengen. Een krachtige persoonlijkheid als hij was liet hij de moed nooit zakken.

Hij was een grote steun en toeverlaat voor ons allebei. Wij willen voortgaan in zijn geest en hopen dat we de kracht krijgen om het onvoorstelbare verlies van mijn lieve man en vader te kunnen dragen.

We zullen je nooit vergeten.

Dankbaar voor zijn leven bevelen wij hem nu aan in de Handen van de Heer.

Wij willen graag allen danken die op welke wijze dan ook blijken van vriendschap en belangstelling hebben getoond.

Mimi Kleinherenbrink—Eitink
Charles en Ruth