

Denk in uw gebed nog een terug aan

**HENDRIKA BERTINA  
ESSER-KLEINSMAN**

Geboren te Lonneker, 1 januari 1912.

Sinds 1 april 1972 weduwe van  
**MARTINUS ALBERTUS ESSER,**  
eerder weduwe van  
Herman Johan Bult.

Overleden te Enschede, 2 november  
1988. Met een plechtige Eucharistie-  
viering in de kapel van het Ariënste-  
huis, namen wij op 8 november  
afscheid van haar.



Totaal onverwacht heeft God onze  
goede moeder en lieve oma opge-  
roepen voor de eeuwigheid.

Juis was zij thuis gekomen van fami-  
liebezoek, waarvan zij nog zo genoten  
had.

Zij was een sterke vrouw, die zich  
met grote dapperheid door de tegen-  
slagen van het leven heeft heen  
geslagen.

Haar innerlijke gevoelens niet ge-  
makkelijk uittende, probeerde zij  
steeds de problemen zélf op te lossen  
zonder te klagen.

Zorgzaam gaf zij zich aan hen, die  
haar nabij waren, zoals zij was, diep  
in haar hart gelukkig met- en trots op  
haar kinderen en kleinkinderen.

Juist in haar laatste levensfase leef-  
de zij helemaal op, bleef zij actief en  
met een open oog voor de mensen  
om haar heen, altijd bereid tot  
dienstbaarheid.

Zo heeft zij, zich voortdurend ster-  
kend aan Christus in de Eucharistie,  
haar christen-zijn gestalte gegeven.

Op Allerzielendag waarop de Kerk  
de overledenen gedenkt, is zij geheel  
onverwacht overleden.

Dankbaar voor wat zij voor ons en  
vele anderen betekend heeft, bidden  
wij, dat zij nu voor eeuwig "thuis" is  
gekomen in het Rijk van God, onze  
Vader.

---

Wij danken U hartelijk voor Uw mee-  
leven met onze goede moeder en oma.  
Kinderen en kleinkinderen