

Ter gedachtenis aan

Hendrikus Albertus Kleinsmit

echtgenoot van Elisabeth de Boer

Hij werd geboren te Steenwijkerwold op
20 mei 1898. Overleden te Enschede op
21 juni 1979.

Zijn Uitvaartdienst vindt plaats 26 juni,
in de parochiekerk van O. L. Vrouw v.d.
Allerheiligste Rozenkrans te Glanerbrug,
waarna de begrafenis op het kerkhof
van de parochie.

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven en
ter gedachtenis aan hem.

E. Kleinsmit—de Boer
Kinderen en
kleinkinderen.

Hij was een goede echtgenoot en een
vader die leefde voor zijn gezin.
Alles wat hij als zijn taak zag, volbracht
hij heel nauwgezet en probeerde daarbij
altijd eerlijk en oprecht te zijn.

Hij was ook een vroom en gelovig man.

De laatste jaren werden zijn lichame-
lijke en geestelijke krachten minder.
Hij voelde dat zelf ook en dat deed hem
vaak pijn. — Zolang het maar enigszins
mogelijk was, werd hij thuis liefdevol
verzorgd.

Nu hij is gestorven, bidden wij :

God, met dit sterven is veel wijsheid,
mildheid en begrip onherroepelijk uit ons
leven verdwenen. — Toch past ons ver-
wondering en dank. Blijde verwondering
om het beeld dat dit leven nalaat ; dank
om alles wat het aan goedheid uitstraalde.

God, wij geloven dat dit onvermijde-
lijke einde tevens het begin is van iets,
waarvoor menselijke woorden tekort schie-
ten. Maar het gaat om hemel en geluk,
om vrede en om eeuwigheid ; het gaat om
U, en daarom is het goed. Amen.