



Ter dankbare herinnering aan

## **Johanna Adriana Kleinsmit**

sedert 9 juni 1984 weduwe van  
**Frederikus Johannes Wolfs**

Zij werd geboren op 14 april 1904 te Steenwijkerwold en is na gesterkt te zijn door het sacrament van de zieken overleden op 28 januari 1989 te Haaksbergen.

---

Dankbaar zijn we, dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.

In onze herinnering blijft ze voortleven als een fijne, zorgzame moeder en oma.

Haar man, kinderen en kleinkinderen waren haar alles.

Zij was de goedheid zelve, altijd stond ze voor iedereen klaar, eerst dacht ze aan een ander dan pas aan zichzelf.

Zij was opgeruimd van aard, klagen deed ze nooit. Ook tijdens haar ziekbed niet, als je haar dan vroeg „ma hoe is het” antwoordde ze steevast „best”.

Na een arbeidzaam leven, heeft ze de laatste 3 jaar doorgebracht in het verpleeghuis „het Wiedenbroek” op de afdeling „Eppenzolder”, waar ze liefdevolle verzorging ontving en wij allen wisten, ma had het hier naar de zin.

Lieve oma,

Rust maar heerlijk uit.

Net als bij opa,  
hebben alle klokken ook voor U geluid.

Graag willen wij U nog even zeggen:

„Wat hebt U ons verwend,  
met heel veel liefde, ongekend.

Zo willen wij aan U blijven denken  
door wat U ons gaf

dit ook aan anderen te schenken”.

---

Gaarne willen wij U langs deze weg danken voor het medeleven ons betoond, na het overlijden van onze lieve moeder en oma.

Familie Wolfs