

Dankbare herinnering aan
JOHANNES BERNARDUS
KLEINSMIT

echtgenoot van
Katharina Johanna Diepmaat

Hij werd geboren te Steenwijkerwold, 19 november 1907; na gesterkt te zijn door de Sacramenten der zieken overleed hij in het ziekenhuis „de Stadsmaaten” te Enschede 19 februari 1983.

Goede God en Vader, wij danken U voor het leven van onze goede echtgenoot, vader en grootvader.

Wij mochten vele jaren leven in de nabijheid van een man, die ijverig werkte voor zijn gezin, die alle zorg en aandacht had voor ons, zijn gezin.

Zelf had hij armoede gekend en wilde ons, zijn gezin, daarvoor sparen; dat was het motief voor zijn inspanning, zijn onvermoeibare ijver; hij hielp waar hij helpen kon en vroeg voor zichzelf alleen het hoogstnoodzakelijke.

In zijn ziekte ging zijn grootste zorg uit naar moeder. Hij volgde met aandachtige zorg zijn kinderen en klein-

kinderen in hun vreugde en in hun verdriet; hij bemoedigde zijn kleinkinderen in hun studie, werk en hobbies.

Zo heeft hij veel voor ons allen betekend.

Wij danken U, goede God, voor alles wat U ons hebt gegeven en gegund door deze dierbare mens.

Graag had hij nog eens zijn geboortestreek bezocht, en graag had hij zijn gouden huwelijksjubileum gevierd in de familiekring; het heeft niet zo mogen zijn.

Wij gunnen hem nu graag de rust en vrede bij U, in Uw vaderhuis.

Goede vrouw, kinderen en kleinkinderen, heel veel dank voor jullie steun, meeleven en hartelijkheid, vooral in mijn ziekte; de goede God zal het jullie belonen.

Voor Uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa zeggen wij U onze hartelijke dank.

K.J. Kleinsmit - Diepmaat
Kinderen en kleinkinderen.