



Ter dankbare en vrome gedachtenis

In het jaar onzes Heren 1957 op de 15 januari is, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden, zacht en kalm, in volkomen overgave aan Gods H. Wil, overleden op 77-jarige leeftijd

Gradus Johannes Kleisman,

echtgenoot van

Engelina Engbers.

De overledene werd geboren te Lonneker 21 augustus 1879 en zijn lichaam werd ter ruste gelegd de 19e januari 1957 op het r.k. kerkhof te Enschede.

Onze dierbare vader is nog onverwachts uit ons midden heengegaan! Hij was een man vol geloof, met hart en ziel gehecht aan de Godvruchtige gebruiken zijner voorvaderen.

Hij gedroeg zich in alles met groot beleid en bleef gehecht aan de dienst van God; eenvoudig en recht-schapen. „Heden zij zijn woonplaats in vrede en zijn verblijf is het heilig Sion”.

„De gedachtenis van de rechtvaardige blijve in zegening”.

Dierbare echtgenote, ik moet u verlaten, God heeft mijn ziel opgeroepen. Kinderen en Kleinkinderen, familieleden en bekenden lang was mijn leven in uw midden. Niet zonder zorgen en moeilijkheden. Vergeet mijn ziel niet bij het H Misoffer, bij uwe H. Communie en Rozenkransgebed.

Moeder Maria, deur van de hemel, sta mij bij.

Vader rust in de vrede van Christus.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. all.)