

Bid voor de Ziel van Zaliger

Hermanus Kleisman,

Echtgenoot van Hermina Poorthuis.

Hij werd geboren te Driene den 16 Mei 1884. Hij stierf voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden na een kortstondige ziekte in het R. K. Ziekenhuis te Enschede den 23 Oct. 1918 en werd 25 d.a.v. op het R.K. Kerkhof te Enschede begraven.

Hieraan herkent men degenen die Christus liefhebben, dat zij iederen rampspoed, welke hen overvalt, bereidvaardig dragen om hun hoop op God.

H Ephrem.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het kwade.

Job 1, 1.

Zooals hij geleefd heeft is hij uit deze wereld gescheiden, d.i. in vrede en genade van God.

Tob. 14.

Mijn echtgenoot, moeder en broeders treurt niet over mij, als zij die geen hoop hebben; in den hemel verenigd met vader en zuster, die mij zoo kort te voren in den dood zijn voorgegaan, hoop ik ook eens U daar weer te zien.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

300 dagen 30 Sept. 1852.

Onze Vader — Wees gegroet.

Zoete Heer Jezus geef hem de eeuwige rust. 300 dagen 18 Maart 1909.

J. H. Wegdam, R.K. Koster, Enschede