

Een blijvende herinnering aan

ANTONIUS JOHANNES KLEISSEN

die op 18 januari 1915 in Losser
geboren werd.

Hij was 51 jaar gehuwd met Anna Damhuis,
die op 18 mei 1990 overleed.

Op 28 maart 2000 overleed hij in het
Verzorgingshuis St. Maartens-Stede.

We hebben hem op 1 april, na de Uitvaart-
viering in de Maria Geboortekerk, naar het
crematorium te Usselo begeleid.

Nu we afscheid moeten nemen van onze
zorgzame vader en opa, doen we dat met
veel verdriet. Toch zullen vele dankbare
herinneringen ons met hem blijven verbind-
den.

Pa was een man met een opgewekt karak-
ter, die veel blijheid uitstraalde. Hij leefde in
alle eenvoud en stelde weinig eisen. Als
jongste van tien kinderen werd hij geboren
en groeide hij op in Glane.

Samen met moeder heeft hij zorg gedragen
en hard gewerkt voor het gezin, waarin vier
kinderen geboren werden. Tot zijn 65e jaar
heeft hij gewerkt een daarnaast werkte hij
in de avonduren als kelner.

Zijn grote hobby was de duivensport. Daar-

naast hield hij van de natuur en zo fietste
hij graag door het Twentse landschap.

Toen in 1984 twee dochters na elkaar kwa-
men te overlijden, was dat voor vader en
moeder een zware slag. En in 1990 stierf
moeder, zodat hij toen alleen achterbleef.
Dat was heel moeilijk voor hem. Door de
jaren heen verloor hij ook bijna al z'n broers
en zussen.

Hij leefde mee met het wel en wee van zijn
kinderen en hij was heel gek met zijn klein-
en achterkleinkinderen. Als ze bij hem op
bezoek kwamen vond hij dat heel fijn. Hij
was dankbaar voor de hulp en steun die hij
kreeg.

De laatste jaren woonde hij in St. Maartens-
Stede, waar hij het goed naar de zin had.
Na dit goede, welbestede leven wensen we
hem toe, dat hij nu leven mag in de Liefde
en de Vreugde van God.

*Pa, opa bedankt voor je inzet en je zorg
voor ieder van ons.
Rust in Vrede!*

We zijn dankbaar voor uw medeleven, be-
toond na het overlijden van onze zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen