



*Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden de  
ziel van zaliger*

## GERRITDINA KLEISSEN

Weduwe van

JAN HENDRIK BOOMKAMP

Zij was geboren in Hertme 17 Mei 1870 en is, voorzien van de H. Sacramenten, aldaar overleden 29 April 1951 en begraven 2 Mei d.a.v.

Zij ruste in vrede!

Eenvoudig als zij was in heel haar optreden, heeft zij ook in eenvoudigheid des harten haar Heer en God gediend. Zij heeft het aardse niet versmaad als middel, doch haar oog steeds gevestigd gehouden op het hemelse als einddoel. Genoten van de wereld heeft zij niet veel, maar in hard werken voor haar gezin gezorgd, toen zij jaren als weduwe alleen de zorg had. Vol vertrouwen op God ging zij dikwijls tot Hem, om haar belangen aan te bevelen. En God heeft haar geholpen, altijd, want Hij beschaamt nooit wie op Hem vertrouwen.

Een vrouw, die de Heer vreest, is lofwaardig; zij geeft nauwkeurig acht op al wat in haar huis omgaat en eet haar brood niet in ledigheid. (Spreuken 31)

Zij gaf zich geheel aan haar kinderen en had alles voor hen over. En toen zij ongeneeslijk ziek werd, dacht zij nog altijd aan hen. Maar gelaten gaf zij zich aan God en nog heel kort voor haar dood, sprak zij haar verlangen naar Hem uit: „Ik hoop dat Gij spoedig komt”. Zo is zij zonder doodstrijd gestorven. De gerustheid des gewetens in het uur van sterven is het begin der beloning voor de rechtvaardigen. „Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn loopbaan beëindigd, het geloof behouden; nu is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid.”

2 Tim. XV, 7.

Geliefde kinderen, veel heb ik van U gehouden. Ik dank U hartelijk voor Uwe liefdevolle zorgen, vooral van de laatste tijd. God zal het U vergelden. Vader en ik zullen het in de hemel voor U vragen. Blijft onze lessen indachtig en bidt voor ons. Verdere familie, vrienden en buren vaartwel en gedenkt ons bij God.

Lieve Jesus, barmhartigheid (300 dg. afl.)

ONZE VADER

--

WEES GEGROET