

Gedenk in uw gebeden

## Hendrik Gerhard Kleissen

echtgenoot van

Luisse Maria van Dam

Geboren te Glane op 24 januari 1907, overleed hij te Losser in het Dinkelziekenhuis op 15 december 1972, na gesterkt te zijn door het Sacrament der zieken. Op maandag 18 december, na een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk te Losser hebben zijn familieleden zijn lichaam begeleid naar het crematorium te Usselo, alwaar zij in gelovig vertrouwen op de woorden van de Heer van hem afscheid namen.

Een mens is van ons heengegaan, die, ondanks zijn slepende kwaal, steeds vriendelijk bleef voor iedereen. Hij toonde zich een goede echtgenoot, een liefdevolle vader. Zijn kwaal dwong hem steeds thuis te blijven, maar zijn belangstelling voor alles wat overal gebeurde, was groot. Hij kon niet meer naar de kerk gaan, maar vol vreugde wachtte hij steeds op het bezoek dat Jezus hem bracht thuis bij de H. Communie.

Geliefde echtgenote, dierbare kinderen, ons afscheid zal eens veranderen in een weerzien voor eeuwig. Beste kinderen, weest een troost voor jullie moeder.

*Heer geef hem de eeuwige rust.*

Onze Vader - Wees gegroet.

Druk: de Lange - Losser

Voor de blijken van medeleven bij het overlijden van onze lieve man en vader, en de laatste eer aan hem bewezen, zijn wij U zeer dankbaar.

L. M. Kleissen-van Dam  
H. Kleissen  
G. Oonk-Kleissen  
J. Oonk