

Ter herinnering aan  
BERTRAND KLEIZEN  
echtgenoot van  
CARLA KIENHUIS

Hij werd geboren 18 febr. 1946 te Oldenzaal.  
Door een noodlottig ongeval getroffen, ging  
hij van ons heen op 13 maart 1971. Wij  
legden hem te rusten 17 maart d.o.v. op  
het r.k. kerkhof te Oldenzaal.

Plotseling werd Bertrand van ons wegge-  
rukt in de bloei van zijn jaren. Het is voor  
ons niet te begrijpen. Zijn leven is helaas  
veel tekort geweest en we zullen hem heel  
erg missen, want hij had ons veel te geven.  
De blijmoedigheid straalde van hem af. Hij  
ging speels door het leven en zijn verras-  
sende humor wist het ijs te breken bij  
iedereen. Hij was goedgeefs van aard en  
dacht eerder aan een ander dan aan zichzelf.

Bertrand, we hadden je graag bij ons  
gehouden, maar in geloof buigen we ons  
voor Gods wil. Moge hij ons kracht naar  
kruis geven.

Lieve Carla, lieve ouders, broers en zus-  
ters, ik dank jullie voor alle liefde en har-  
telijkheid. In de geest blijven we met  
elkaar verbonden.

Treur niet over mij. Mijn liefste wens  
is: weest blijmoedig; dat ben ik zelf ook  
altijd geweest.

Voor uw bliken van medeleven, onder-  
vonden bij het overlijden van mijn innig  
geliefde man, onze dierbare zoon en  
schoonzoon, betuigen wij U onze

oprechte dank.

C. G. M. Kleizen-Kienhuis  
Familie Kleizen  
Familie Kienhuis

Oldenzaal, maart 1971