

Ter herinnering aan

HEDY KLEIZEN

* 11 april 1967

† 24 februari 1995

Lieve Hedy,

Blij waren we met de geboorte van jou. Maar al snel bewees je dat je een vechter-tje was. Mam en jij waren twee handen op één buik. Door jou hebben ook wij (je broers en schoonzusjes) geleerd te relativeren en door te gaan.

En dan was er altijd nog pa, je steun en toeverlaat in moeilijke tijden. Het was dan ook heel jammer voor ons allen maar speciaal voor jou dat je pa zo vroeg moest missen. Ondanks alles bleef je voor ons het zonnetje in huis. Je wilde zo graag gewoon zijn net als ieder ander. Elke uitdaging nam je aan om te laten zien dat je handicap niet echt een handicap was. We vonden jou een persoonlijkheid, je wist wat je wilde en nam de dingen in eigen hand. Hedy, van een aantal dingen wist je dat je daar geen zeggenschap over had, die werden bepaald door hogerhand.

Ondanks ups en downs hebben we toch bijna 28 jaar van je kunnen genieten.

Trots willen we zeggen:

Rust zacht lieve Hedy, je hebt het echt verdiend.

We zullen je missen.

Groetjes van ons allemaal.