



1908 - J.A.KLEIZEN - 1990



Met veel liefde willen wij  
blijven denken aan

**Johannes Arnoldus Kleizen,**  
sinds 9 november 1939 gehuwd met  
**Hendrika Paulina Dijk.**

Hij werd op 13 april 1908 te Borne geboren. Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij van ons heengegaan op 24 november 1990.

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte te Losser, hebben wij in het crematorium te Usselo afscheid van hem genomen, op 28 november.

---

De laatste jaren was een opname in Oldenhove, te Losser, noodzakelijk geworden.

Zijn sterven betekende het einde van een welbesteed leven. Een einde ook van een heel gelukkig leven. Wij voelden ons een gezegend gezin. De vreugde van het leven was bij ons vanzelfsprekend.

In 1971 moesten wij het verlies van Bertrand meemaken en nu het overlijden van vader, maar aan al die lange en vele jaren bewaren wij de allerbeste herinneringen. De kleinkinderen beleefden hem als een fijne opa.

Ook van zijn sterven zouden wij willen zeggen dat het zo goed is: het kruis van het lijden hoefde niet nog langer te duren.

Als gelovige mensen geven wij hem uit handen, in het volle vertrouwen dat de Heer zijn leven zal voltooien.

Hij moge rusten in vrede.

Voor uw meeleven de laatste tijd, voor uw aanwezigheid bij de uitvaart en crematie, zijn wij zeer erkentelijk. Wij hebben uw steun erg op prijs gesteld.

H. P. Kleizen-Dijk  
kinderen en kleinkinderen