



*De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven  
De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen  
in bloemengeuren, in een lied,  
dat opklinkt uit verdriet*

Als dierbare herinnering aan  
**Marie Kleizen**

Weduwe van  
Herman van Olffen

*Marie werd geboren op 15 oktober 1919 te Hengelo. Zij overleed na een kortstondig ziekbed op 1 april 2001. De uitvaartviering vond plaats op 6 april in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo, waarna Marie ten ruste werd gelegd op de begraafplaats aan de Deurningerstraat aldaar.*

*Bijna 2 jaar na het overlijden van onze vader en opa Herman hebben we nu ook onverwacht onze moeder en oma Marie verloren. We realiseren ons, dat het een voorrecht is, dat we zoveel jaren lief en leed hebben mogen delen.*

*Toch hebben we moeite met dit afscheid. Tot op het moment, dat we haar naar het ziekenhuis hebben moeten brengen, was zij een zeer levenslustige vrouw, ze genoot volop van het leven en had nog veel toekomstplannen.*

*Marie was een fijne moeder, voor wie het gezin centraal stond. Bewonderenswaardig is het, dat zij na het overlijden van Herman de kracht kon opbrengen om die positieve levensdraad weer op te pakken. Zij was een vrouw, die vrolijkheid uitstraalde. Die vrolijkheid wist ze over te brengen op anderen. Op feestjes was ze een centrale figuur door haar grappen en amusante mondharmonicaspel.*

*We beseffen, dat met haar overlijden een episode in ons leven is afgesloten. We zijn nu beide ouders kwijt. Wat blijft zijn de dierbare herinneringen aan een jarenlang gelukkig samenzijn.*

*Marie, onze oprechte dank voor alles wat je aan zorg en liefde hebt gegeven.*

*De herinnering aan je positieve levensvisie is voor ons een grote stimulans om je verlies te kunnen accepteren.*

*Ben en Anneke  
Gerard en Caroline  
en kleinkinderen*