



In dankbare herinnering aan
Gerhard Klieverik
echtgenoot van Lies van den Bos

Gerhard werd geboren te Losser op 6 juni 1927. Na de Zalving der Zieken te hebben ontvangen, is hij overleden op 13 juni 1999, de feestdag van Sint Antonius van Padua, in het ziekenhuis te Enschede. We hebben hem op 17 juni 1999, na de uitvaartdienst in de Sint Antoniuskerk te Oldenzaal, begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Voor uw medeleving en belangstelling tijdens zijn ziekte en bij de uitvaart, willen wij u hartelijk bedanken.

Lies Klieverik-van den Bos
kinderen en kleinkinderen

Het ging snel; voor ons allemaal te snel. Zo energiek en levenslustig als hij was, werd hij in korte tijd ernstig ziek en afhankelijk. Het was voor hem erg moeilijk te accepteren dat er voor alle plannen die hij nog had geen toekomst meer was.

Gerhard heeft een werkzaam leven achter de rug. Vanaf zijn jeugd heeft hij veel tegenslag gekend, maar telkens zocht hij naar nieuwe mogelijkheden om zijn wensen te verwezenlijken.

Ruim 43 jaar heeft Gerhard met Lies gelukkig geleefd, lief en leed gedeeld. Samen met hun zes dochters vormden zij een goed gezin. Hij verlangde weinig voor zichzelf, maar voor mam, kinderen en de kleinkinderen was hem niets teveel.

Gerhard had belangstelling voor eenieder om zich heen, voor tuin en dieren. Hij had zo graag samen met Lies nog wat langer willen genieten van het leven.

*Lieve Gerhard, pap, opa:
Wat zullen we je missen!*