

Trees Maathuis - Klieverik

weduwe van Herman Maathuis

* Losser, 9 november 1926

† Oldenzaal, 23 april 2010

Nu wil ik vergeten 't verdriet en de pijn
Die ik vaak in de eenzaamheid streed
Nu wil ik alleen nog maar denken aan God
Die klaarstond, tot helpen gereed
Nu wil vergeten mijn tocht door de nacht
Waarin ik de weg niet meer wist
'k Wil enkel onthouden hoe God heeft ge-
zorgd
Dat ik toch niet mijn doel heb gemist

Voor uw blijken van medeleven willen wij
u danken.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen