



Ter vrome herinnering aan

**HENDRIKUS OLDE KLIEVERIK,**

weduwnaar van

**Johanna ter Ellen.**

Hij werd geboren te Oldenzaal 26 Mei 1854; gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden overleed hij te Oldenzaal 28 April 1944 en werd 2 Mei d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar,

De hoge jaren zijn een heerlijke kroon die op het pad van de deugd wordt gevonden. (H. Schrift)

God schonk hem vele levensjaren. Hij heeft ze niet in ledigheid geleefd, maar gewerkt en gezwoegd zoolang het dag was in eenvoud en plichtsbesef.

Hij heeft de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard. Van nu af ligt voor hem de kroon der gerechtigheid gereed.

Dat de engelen hem geleiden naar het Paradijs, dat de Martelaren hem bij zijn komst ontvangen en brengen naar de heilige stad Jerusalem.

Dierbare kinderen; weest niet bedroefd als zij die geen geloof hebben. Ik ga naar de hemel, naar God en bid ervoor u allen. Eenmaal zien wij elkander weer. Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt, vooral gij die in mijn laatste levensjaren mij verzorgd hebt.

Leeft in liefde en vrede met elkander en gedenkt mij dikwijls in het heilig Misoffer en uw gebeden.

Zoete Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. Het eeuwig licht verlichte hem.

Hij ruste bij God in vrede.

---

A. v. d. Zande, Koster - Oldenzaal