



In vrede ruste



## Hendrika Maria Klink

(Rick)

weduwe van Herman Maatman

Ma is geboren in Raalte op 27 juli 1922. Zij is toch nog onverwachts overleden op 8 oktober 2002 in Raalte. Op 12 oktober is zij na de uitvaartmis in de Basiliek van de H. Kruisverheffing te ruste gelegd op de begraafplaats "Pleegste".

Het was op zaterdag 27 juli dat ma, oma temidden van haar kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en bekenden haar 80<sup>e</sup> verjaardag vierde. Wat heeft ze toen genoten.

Helaas was haar lichamelijke toestand toen al niet meer zo goed. Ze was voortdurend moe en zei wel eens: Ik wilde dat ik weer eens een dag helemaal fit was. Doch bleef zij goed gehumeurd en was altijd in voor een grap.

Ze was geestelijk een sterke vrouw. We kunnen best zeggen dat zij de spil was van de hele familie. "De Mater familiás".

Op 13 oktober 1977 overleed haar man Herman Maatman.

Hoewel het een hele slag voor haar en het gezin was, is zij niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij nam de draad op en bleef de sterke vrouw die zij altijd was. Stilzitten was er bij haar niet bij. Zij moest wat te doen

hebben. Naaien, stoppen, breien. Haar handen pakten alles aan en kenden geen rust. Ze kon 's morgens vroeg al naar haar tuinhuisje gaan om kleren te naaien voor de kinderen op de Filippijnen.

Ze had een ziek hart, maar wel een groot hart. Met mensen die het zwaar te verduren hadden leefde ze mee en voor kinderen had ze een warm hart. Gastvrijheid stond bij haar hoog in het vaandel. Je ging nooit zonder iets weg.

De kleinkinderen kregen ook altijd iets mee. Ze vond het heerlijk in het huis aan het kanaal. Het was haar paleisje en ze genoot van de mooie tuin en priëel. Jarenlang was zij brugwachter en liet de schepen door, die door het kanaal vaarden. Van alle fasen van het leven heeft ze genoten, ook dat ze zelfs overgrootmoeder geworden was. Ze genoot ervan mensen om haar heen te hebben. Daarom kon ze haar kinderen moeilijk loslaten, wat dat betreft was ze een echte kloek.

Ze heeft zelf zien aankomen dat ze zou sterven. Daarom wilde ze maandag 7 oktober naar huis; want ze wilde thuis sterven. Heel tevreden is ze ingeslapen. Het is goed geweest.

### DANKBETUIGING

Wij danken u voor het medeleven na het overlijden van onze moeder en oma.

Dat heeft ons allen heel goed gedaan.

Kinderen en kleinkinderen