



Ter herinnering aan

JEANNE ETTY KLINK

weduwe van

JOZEF JOHANNES SCHUITEMAKER

Zij werd geboren op 7 januari 1918
te Poerworedjo, Indonesië
en overleed op 4 mei 1993 te Enschede.

Het was haar wens om bij iedereen in gedachten te blijven zoals zij was: vitaal en levenslustig. Voor ons was zij de bron van warmte en liefde.

Zij creëerde op haar eigen bescheiden en tactvolle manier een gezellig en hecht gezin. Zij schonk aandacht aan ieder die er behoefte aan had en straalde goedheid uit. Mede daardoor was zij zeer geliefd bij familie, vrienden en kennissen.

Gedurende de afgelopen 5 weken van haar ziekte werden wij heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. Zij heeft haar laatste zware strijd op onnavolgbare wijze gestreden. Tot op het laatste moment wilde zij vooral niemand tot last zijn en zei ze steeds tegen ons: „Ga toch naar huis, ga toch naar bed”. Het afscheid kwam voor ons veel te vroeg en onverwacht.

Wij zijn bevoorrecht haar onze moeder en oma te mogen noemen.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, betoond bij het overlijden van onze dierbare moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

Sjoerd en Hetty
Jeanine en Wim
Erwin en Cécile
René
Rosita en Freek
Irma
en kleinkinderen

Enschede, mei 1993